

LIEFDE EN HAAT VOOR IMAM ALI (AS)

Een van de punten waarop de soennieten en sjijieten samen komen is dat liefde voor Ali Ibn Abi Talib (as) een teken van geloof is, en haat jegens hem een teken van ongeloof en hypocriet is.

Deze overlevering wordt in meerdere boeken geleverd en staat ook in Sahih Muslim.

Een andere overlevering met hetzelfde boodschap zegt het volgende:

مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحْبَبَنِي، وَمَنْ أَحْبَبَنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

[Wie van Ali houdt, houdt van mij, en wie van mij houdt, houdt van Allah. En wie Ali haat, haat mij, en wie mij haat, haat Allah.]

Bron: *Al-Silsilah Al-Sahihah van Al-Albani, hadithnummer 1299.*

Dus als je Ali haat, dan haat je daarmee ook Allah, en als je van Ali houdt, houd je daarmee van Allah.

Je zult vast zeggen: wie is nou zo scheef in zijn geloof om Ali (as) te haten terwijl deze en andere overleveringen bekend zijn bij de moslims?

Men die de geschiedenis niet goed kent, zal verbaasd zijn, maar als men in de geschiedenisboeken duikt en een kijkje neemt in de geschiedenis van Al-Shaam (tegenwoordig Syrie) zal zien dat er genoeg mensen waren die als geloof hadden “de haat jegens Ali ibn Abi Talib”.

Men zal zich vast afvragen waarom ik het hierover heb. Mijn reden hiervoor is een andere overlevering die ik sinds kort tegengekomen ben in meerdere boeken met uitgebreide en ingekorte versies (zoals vaak het geval is met overleveringen).

De overlevering waar ik het over heb staat in Sahih Muslim (hadithnummer 418):

حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حُميد (واللفظ لابن رافع) قالوا: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا مَعْمَرُ قَالَ: قَالَ الزهري. وأخبرني عُبَيْدُ اللَّهِ بن عبد الله بن عَتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا أَشْتَكِي رَسُولَ اللَّهِ (ص) فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ. فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرِّضَ فِي بَيْتِهَا. وَأَذِنَ لَهُ. قَالَتْ: فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ. وَيَدٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ. وَهُوَ يَخْطُ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَدْرِي مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةَ؟ هُوَ عَلِيٌّ.

'A'isha reported:

It was in the house of Maimuna that the Messenger of Allah (ﷺ) first fell ill. He asked permission from his wives to stay in her ('A'isha's) house during his illness. They granted him permission. She ('A'isha) narrated: He (the Holy Prophet) went out (for prayer) with his hand over al-Fadl b. 'Abbas and on the other hand there was another person and (due to weakness) his feet dragged on the earth. **Ubaidullah said: I narrated this hadith to the son of 'Abbas ('Abdullah b. 'Abbas) and he said: Do you know who the man was whose name 'A'isha did not mention? It was 'Ali.**

Het gaat mij om de laatste zinnen, waarin Aisha de naam van Ali (as) niet noemde. Waarom zou ze dat niet gedaan hebben? Heeft ze hem niet herkend? Of was er een andere reden?

Ze kan hem niet herkend hebben opdat Ali (as) bijna elke dag met de profeet صلى الله عليه وآله was en wij was de schoonzoon van de profeet, en een van de grote metgezellen. Hij zou dus bij iedereen bekend moeten zijn die in zijn omgeving leven.

Wat zou een andere reden kunnen zijn voor Aisha om Ali (as) niet te noemen?

Voor deze reden gaan we naar een ander boek waarin een extra uitbreiding op deze hadith is:

Musnad Ahmed ibn Hanbal (druk: Mu'esseset Al-Risalah), volume 43, hadithnummer 25914:

حدَّثنا عبد الرزاق، عن معمر، قال: قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته، قالت: أول ما اشتكى رسول الله (ص) في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها، فأذن له. قالت: فخرَجَ ويدُّ له على الفضل بن عباس، ويدُّ على رجل آخر، وهو يخطُّ برجليه في الأرض، قال عبيد الله: فحدَّثتُ به ابن عباس، فقال: أتدري من الرجل الآخر الذي لم تُسمِّ عائشة؟ هو عليٌّ، ولكنَّ عائشة لا تطيبُ له نفسًا.

Deze overlevering is identiek aan de vorige, maar met een extra bijzin aan het einde:

“It was Ali, but Aisha doesn't like him [doesn't desire him].”

Duidt dit op liefde voor Ali (as)?

Als je iemand niet wilt, of niet begeert, dan houd je niet van hem, waarom zou je hem/haar anders niet begeren of comfortabel voelen bij hem/haar.

Dit geeft ook aan hoe Aisha jegens Ali (as) zich voelde, en hierin is duidelijk te zien dat ze geen liefde of respect voor hem voelde. Liefde in de zin waar ik in het begin over had in de Hadith waarin de profeet zei: wie van hem houdt, houdt van mij, en wie van mij houdt, houdt van Allah.

Het tegenovergestelde van liefde is haat.

Dit is genoeg om te laten zien wat Aisha echt voelt en wat haar beloning daarvoor zal zijn.